



"Nieuwsbrief"

Vrije Basisschool "Broederschool"
Schabartstraat 10 3600 Genk
089 35 24 81 info@broederschool-genk.be

Juni 2016

We gaan langzaam richting eindmeet...

Het einde van het schooljaar nadert!

Juni is nog een drukke maand die hoofd-



zakelijk zal ingenomen worden door de eindproeven. We wensen alle kinderen alvast een vruchtbare examenperiode toe.

De kinderen van het eerste leerjaar gaan zwemmen op de dinsdagen 21 en 28 juni.



Tijdens de laatste week zullen er nog enkele leuke activiteiten plaatsvinden. Zo is er ondermeer de sportdag op dinsdag 28 juni (woensdag 29 juni voor de kleuters). Dinsdagdagavond (28/06) is de afscheidsviering van de zesdeklassers voorzien. Vrijdag sluiten de kinderen van de lagere school het schooljaar af met een dankviering in de kerk van Kolderbos. Namiddag start de vakantie. Op woensdagavond (29/06) en donderdagnamiddag (30/06) is er oudercontact voorzien. We wensen jullie alvast een zonnige en welverdiende vakantie toe!

Zoals ieder jaar kwam de inspectie ook weer even langs om ons Kunstproject te evalueren. Dit project loopt ondertussen al meer dan 10 jaar op onze school (sedert het schooljaar 2005-2006!). Dit project heeft toch wel een extra meerwaarde voor onze school en we wisten al prachtige dingen te realiseren in dit decennium. Ook nu weer kregen onze school en juf Annick een mooi eindrapport en mogen we het project ook volgend jaar weer verzetten. Alvast een dikke proficiat voor juf Annick en we wensen haar volgend schooljaar weer een vruchtbaar en creatief schooljaar!



Op het einde van het schooljaar zullen maar liefst drie leerkrachten onze school verlaten! **Meester Paul, meester Willy en directeur Jo Vandueren** gaan

dan immers op pensioen. Alle drie hebben ze bijna hun volledige carrière in de Broederschool doorgebracht! Meester Paul en meester Willy liepen er zelfs zelf nog lagere school. Nadien gingen ze alle drie naar de middelbare school bij de Broeders in Bokrijk en ook hun onderwijsstudie deden ze in het Pedagogisch Hoger Onderwijs in Bokrijk. Het zijn dus wel echte 'adepten' van de 'Broeders van de Christelijke Scholen'. Toen zij begonnen les te geven in de Broederschool liepen er nog heel wat broeders rond op onze school. Samen hebben ze 120 jaar ervaring in het onderwijs...! Er zal dus een echt feestje gebouwd worden op het einde van het schooljaar om deze mensen uit te wuiven. We wensen hen alvast een gezond en welverdiend pensioen toe en we hopen hen nog eens regelmatig terug te zien op onze school!



Volgend schooljaar zullen de uren van onze school lichtjes gewijzigd zijn. We starten nu 5 minuutjes vroeger om **8u40**. 's Middags zullen de lessen duren tot **12u15**. Namiddag begint de school terug om **13u25** en ze stopt om **15u20**. Voorschoolse opvang start om 7u00 en na school kan je voor opvang terecht tot 18u00 uur. Bij de aanpassing van de schooluren hebben we getracht om de start en het einde van de schooluren zo weinig mogelijk te veranderen ('s morgens slechts 5 minuten en het einde van de schooluren slechts 15 minuten). Het grote voordeel van dit nieuwe uurroos-

ter is dat we in de voormiddag met 4 volle lesuren werken en namiddag met 2 volle lesuren. Organisatorisch (lessen L.O., muziek, crea...) wordt het een stuk makkelijker en ook de kinderen zullen hier heel wat baat bij hebben (kinderen zijn in de voormiddag veel frisser en beter geconcentreerd).



We willen er ook nog eens aan herinneren dat volgend schooljaar de schoolpoorten (net als bij het einde van dit schooljaar) pas zullen opengaan om 8.25 uur. Voor dit uur moeten de kinderen naar de opvang gebracht worden (via de Dinselstraat).



Morgen is het de grote dag voor onze Rode Duivels. Als ze hun wedstrijd tegen Ierland niet kunnen winnen liggen we misschien al uit het Europees Kampioenschap! Daarom is het belangrijk dat we goed supporteren. De kinderen hebben het alvast begrepen en trokken hun mooiste outfits aan! Een sfeerbeeld uit KA!



Tot volgend schooljaar!

